

nieuwsbrief

Nummer 22, mei 2022

Informatiebrief voor alle vrijwilligers van Impuls

Beste vrijwilliger,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2022. Deze staat weer vol met nieuws en verhalen over, voor én door vrijwilligers. Zo leest u meer over onze 'huiskamers' en over de inzet van vrijwilligers bij Palet en het Taalpunt. Zij werken met mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden en die de taal niet goed machtig zijn. Wat betekent dit nu eigenlijk voor de mensen? Daar vertellen we u graag meer over.

Wist u trouwens dat Impuls ook betrokken is bij de inzet van vrijwilligers voor de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen? Zo zet men zich in als taalmaatje, gezinsondersteuner of op de opvanglocatie als assistent. Het is hartverwarmend dat er zoveel moois gedaan wordt!

Via deze nieuwsbrief wil ik u ook laten weten dat mijn collega Fenny Tolhuis de komende maanden met mij gaat samenwerken om de vrijwillige inzet nog meer vorm te geven. Ik nodig u graag uit om input te leveren voor onze nieuwsbrieven, workshops of cursussen. Heeft u een goed idee? Neem dan contact op met mij of Fenny óf speel het door via je contactpersoon.

Genoeg leesvoer dus! Ik wens u veel leesplezier toe en fijne zonnige dagen in deze mooie maanden!

Linda Rijsssemus-Bouwmeester
Coördinator Vrijwillige Inzet Impuls

Vakantieklas Doen! in 2022

In 2022 organiseren we weer drie keer Vakantieklas Doen! voor kinderen tussen 4-12 jaar. De vakantieklass biedt kinderen uit kwetsbare situaties, structuur en uitdaging met een programma gericht op sociaal emotionele, fysieke en educatieve ontwikkeling. Afgelopen meivakantie was er wederom een editie waarbij de 125 aangemelde kinderen weer super gave workshops aangeboden kregen: van relaxte yoga tot robots programmeren. We zagen heel veel blije gezichten en vriendschappen ontstaan!

In de zomervakantie staat er wederom een prachtig programma voor de kinderen op touw waar ook vrijwilligers zich voor inzetten. Lijkt u dit ook leuk om te helpen en heeft u affiniteit met deze doelgroep? Neem dan contact op met Linda Rijsssemus: l.rijsssemus@impuls-oldenzaal.nl.



Huiskamers van Oldenzaal

Een verbouwing of een verhuizing brengt veel teweeg. Twee verbouwingen en twee verhuizingen: u zult begrijpen dat we er bij Impuls best druk mee zijn. Gelukkig wordt het allemaal prachtig en hebben we hele goede mensen om ons heen die ons helpen.

Zo vordert de verbouwing van Boerderij Stakenboer gestaag. De uitbouw is bijna gereed en de nieuwe keuken wordt eind mei geplaatst. En dan is de 'huiskamer van Zuid-Berghuizen' klaar voor bezoek! In de volgende nieuwsbrief zullen we hier meer over vertellen. In april zijn we vertrokken uit het pand 'Breedwijfs' aan de Helmichstraat en vinden onze activiteiten plaats in boerderij Stakenboer of in het Michgoriushuis aan de Marktstraat.



Ook de verbouwing van het pand aan de Wilhelminastraat ligt op schema. Alles is erop gericht om de Oldenzaler hier straks een warm welkom te kunnen geven! Eind juni / begin juli staat de verhuizing naar het pand gepland en vertrekken we uit ons vertrouwde Michgoriushuis.

Uiteraard zijn onze vrijwilligers straks van harte welkom op deze (ver)nieuw(d)e locaties. Voor een kop koffie, het uitvoeren van uw vrijwilligerswerk of gewoon, om even te kijken hoe mooi het is geworden. U bent van harte welkom!

Opening Muziekkoepeel Oldenzaal en Boerderij Stakenboer De huiskamer van Zuid-Berghuizen	
Programma Inloop vanaf 11:00u Officiële opening 11:15u Open podium 11:30u tot 17:00u	zondag 12 juni 11:00u
Deel Cultureel open podium met: Stadsgangskoor Oldenzaal, Muziek Ensemble Twente, Lisa's Dance Centre, Ensemble Voal Essen, ASJebelleft, Encore, Oldenzaals Mannenkoor, Street Popkoor Voal Essen, ASJebelleft, Ensemble, Accordeon orkest Losser, Revulief koor en de Sputterkearts.	 Park Stakenkamp Burgemeester Wallerstraat 115, 7374 CK Oldenzaal

In deze nieuwsbrief:

- Dag van de Mantelzorg
- Sociaal Plein Oldenzaal
- Verhuizingen en verbouwingen bij Impuls
- Interview vrijwilliger Palet
- Opening muziekkoepeel 12 juni Zuid-Berghuizen
- En nog veel meer!

Goed om te weten!

Vanaf 9 mei is het Sociaal Team Oldenzaal en het Maatschappelijk Plein samengevoegd onder de naam:



Oldenzalers kunnen er terecht met vragen over zorg, welzijn, opvoeden, WMO-meldingen, financiën, en nog veel meer. Het Sociaal plein Oldenzaal is iedere werkdag bereikbaar via telefoon 0541 588100 (tussen 09.00-12.00 uur en op maandag van 17.00-19.00 uur) of per e-mail: contact@sociaalpleinoldenzaal.nl.

Binnenlopen kan ook, het Sociaal plein is te vinden in het stadhuis aan de Ganzenmarkt 1 in Oldenzaal.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Impuls. Heeft u vragen of wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, neem dan contact op met Impuls per mail: info@impuls-oldenzaal.nl of telefonisch: 0541 571414. www.impuls-oldenzaal.nl



Even voorstellen:

Mijn naam is Gonny Binnius en ik ben taalcoach bij Impuls én huisbegeleider van nieuwkomers bij Palet. Als huisbegeleider begeleid je nieuwkomers, dus mensen die in uitzichtloze situaties in oorlogslanden of vluchtlanden leven en die door Nederland zijn uitgenodigd hier te komen wonen, bij het integreren.

Je begint met het helpen inrichten van de nieuwe woning door bedden, tafels en stoelen in elkaar te zetten en eventueel het huis schoon te maken. Als de mensen dan aankomen, is er al wat gezelligheid in het nieuwe huis. In de weken en maanden daarna laat je hen de omgeving zien en eventueel kennismaken met de burens. Daarbij hoort ook de kennismaking met de huisarts en een ziekenhuisbezoek, de tandarts. Ook gaan we mee naar de supermarkt, de apotheek of eventueel school.

Communiceren doen we met hulp van Google Translate, handen en voeten. Dat dit niet altijd vlekkeloos gaat, is natuurlijk logisch en zorgt soms voor grappige misverstanden. We lachen er wat af! Zo gaven we een jongen een IKEA tv kastje. We kwamen bij hem op bezoek en zagen dat alles mooi opgesteld was. Toen raakte één van ons de tv aan en begon alles te wiebelen. Bleek dat de jongen niet wist dat alles met schroeven aan elkaar vast gemaakt moest worden!

We vertellen de mensen veel over het leven in Nederland, over verwachtingen en over de verschillen in onze culturen en geloven. Altijd zonder te oordelen, maar gewoon, om van elkaar te leren. In het begin zijn we bijna dagelijks uren bij de mensen. Later wordt dat natuurlijk minder, maar contact houden we altijd, want inmiddels zijn we bijna familie geworden.

Door mijn vrijwilligerswerk weet ik meer van de situatie in de wereld. Ik weet nu ook dat we vaak allemaal hetzelfde willen in de wereld: huisje, boompje, beestje en misschien een autootje en een beetje vakantie. Ik voel me thuis in elk gezelschap, maakt niet uit welke nationaliteit. En ik weet nu hoe moeilijk onze eigen taal is. Ik doe dit vrijwilligerswerk samen met mijn zus Agnes Riekhoff en ik hoop dat we nog lang een bijdrage mogen leveren!



Dag van de Mantelzorg

Op woensdag 22 juni a.s. vieren we in Oldenzaal de Dag van de Mantelzorg. Deze dag zetten we mantelzorgers in het zonnetje en bieden we ze een moment van ontspanning en gezelligheid.

Kent u iemand die druk is met het zorgen voor een naaste? Laat diegene zich dan bij ons inschrijven. Dan blijft de mantelzorger op de hoogte van de activiteiten en bijeenkomsten die wij organiseren, zoals de Dag van de Mantelzorg, en ontvangt diegene informatie en tips.

Ook als u zelf voor iemand zorgt kunt u zich inschrijven. Neem gerust vrijblijvend contact op met onze mantelzorgconsulenten!

Dag van de
Mantelzorg

- 22 juni 2022 -

Deel je
Zorg!

IMPUS

Aan het woord: vrijwilligers Praathuis

Elke vrijdag van 12.30 tot 14.00 uur, komen 8 vrijwilligers bij elkaar in de Bibliotheek om met mensen van buitenlandse komaf de Nederlandse taal te oefenen. De deelnemers komen uit landen als Syrië, Irak, Eritrea en Engeland. Zij zijn enorm gemotiveerd om onze taal beter te leren spreken. De vrijwilligers vertellen wat hun werk inhoudt.

'We merken dat het verschil in taalbeheersing van de deelnemers wel groot is, maar dat is geen belemmering om er een leuke en ook wel leerzame tijd van te maken. We praten in een ontspannen sfeer en we merken dat een aantal deelnemers uit hun isolement kruipt. Dat vinden we al grote winst!'

Omdat er in kleine groepen gewerkt wordt, komt iedere deelnemer vaak aan bod. 'We werken meestal met een thema en daar maken we een 'praatpapier' van. Dat is nog niet zo makkelijk, want een tekst maken in simpele taal is zo eenvoudig nog niet. Het is ook een goede oefening voor onszelf, om een onderwerp helder en duidelijk te maken'. Gelukkig zijn er bronnen hierbij kunnen helpen zoals 'Nieuws van de Week' van het NPO, waarin actuele onderwerpen op eenvoudige wijze worden uitgelegd.

De vrijwilligers van het Praathuis evalueren na iedere bijeenkomst. 'Na afloop praten we als vrijwilligers nog even na. Wat ging er goed? Waar moeten we de volgende keer op letten? En hoe houden we het aantrekkelijk voor onze deelnemers? Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we meer gebruik maken van filmpjes, spelletjes en puzzeltjes. We organiseren het Praathuis op een relaxte manier, als we het tijdens een thema ineens heel ergens anders over hebben, vinden we dat helemaal niet erg. Ontspanning en plezier staan bij ons voorop. De dankbaarheid van de deelnemers is voor ons een grote drijfveer om dit vrijwilligerswerk te doen'.

Het hele interview lezen? Kijk dan op onze website: www.impuls-oldenzaal.nl